



Het lijfblad van en voor Vevocsympathisanten geschreven met ons okselzweet, bewierookt door de oranje-generatie en stinkend van lof. Als daar maar geen geurtje aanhangt. U kan en mag er alles in kwijt. Beklad ons gerust. Wij versieren u vice verca.

REDAKTIE:

Vevoc VZW
p.a. Maalstraat 4
2811 LEEST



Maart 2013

Hallo Vevocer

De donkere gure winter blijft maar aanslepen. Koude, sneeuw en ijzel overheersen het weerbericht. Goed nieuws voor de skiliefhebber onder ons, de anderen snakken naar een straaltje zon en de eerste lentewarmte. In Vevocland zijn we de winter zowel sportief als feestelijk doorgekomen met een welgeslaagde eerste organisatie van de Leestse zaalcup en een jubileum uitvoering van het ledenfeest hebben we het nieuwe jaar goed afgetrapt. In het vooruitzicht staan nog enkele vaste waarden maar ook terug van weg geweest activiteiten op het programma. Zo doen we voor dag en dauw onze stapschoenen aan voor de dauwtrip en is het voor wie dit nog niet gedaan heeft de hoogste tijd om in te schrijven voor het Weekend aan Zee. Meer hierover in dit nummer.

Veel leesplezier

Jurgen

CROSS 2012.

We zijn er met een bang hartje aan begonnen, aan de voorbereiding van de cross 2012. Allereerst hadden we nog de zwakke crosseditie 2011 in gedachten en zaten we met de uitdaging om de dalende trend om te buigen. Anderzijds werd deze editie ook een jubileumeditie. Die 40 ste keer moesten we op de een of andere manier toch in de verf zetten.

Eerste probleem dus, hoe krijgen we het volk nog eens buiten op zaterdag ? We hadden niet lang nodig om tot de vaststelling te komen dat de Leestenaar pas massaal naar buiten komtals er eten en drinken komt bij kijken.

Dus dachten we aan een etentje, met voorinschrijving zodat de risico's (massale overschot) beperkt zouden blijven.

Maar wat nadat de deelnemers hun buikje rond hadden gegeten ? Een goei pint om bij na te praten ? Met wat PatersbrouwelsPatershol dus.

Uiteindelijk viel de beslissing binnen het crosscomite voor een Patershol op vrijdag, en een etentje met Travestieshow op zaterdag.

Tweede probleem dan, hoe zetten we die 40 ste keer cross in de verf zonder al te zotte kosten. Stratenloop ? Sessie achteruitlopen ? Elke 40^e deelnemer in de prijzen zetten ? Speciale trofee of medaille voor iedereen?

Uiteindelijk werd hier de aloude en een beetje vergeten formule van de ballonwedstrijd boven gehaald. Bovendien hebben we alle oud-voorzitters uitgenodigd om de bekens te overhandigen aan de winnaars.

Ons bang hartje werd al snel gerust gesteld want de voorinschrijvingen liepen vlotjes binnen. Links en rechts vernamen we van verschillende leden dat ze ook zeker de vrijdag eens kwamen proeven in het Patershol.

En ook die zondag stroomden de deelnemers en supporters toe op ons crossterrein.

De ballonlossingen waren prachtig om te zien. Ook de kinderdisco kende een enorm succes.

Maar de cross wordt ieder jaar ook gekleurd door anekdotes , en die waren er ook zeker dit jaar.

Zo ging al snel het gerucht de ronde als zouden de met zorg en liefde omringde trappisten van onze paters een beetje te hard gekoeld zijn in de koelwagen....eigenlijk een beetje bevroren al. Maar geen probleem iemand had ze al op de verwarming gezet.

Zo werd er ook een gerucht gelanceerd dat we alle trappist in de toogfrigo hebben gekregen. We moesten daartoe enkel de flesjes plat leggen ipv rechtopstaand. Liggende flesjes gerstenat Dat doet een patershart bloeden. Gelukkig bleef het bij de geruchten en werd het Patershol dankzij onze kenners paters van dienst een groot succes.....met a point gekoelde biertjes die netjes rechtop zijn blijven staan, zoals het hoort. Ook met de ballonen dreigde het mis te gaan. Sommige exemplaren (vooral de zwarte dan) kwamen nauwelijks van grond en ploften neer achter de haag op het kerkhof of haalden amper de Molenstraat. Andere echter, al dan niet samengebonden, lieten zich wel snel meedrijven door de juiste wind. De uiteindelijke winnaar zweefde tot in het zuiden van Zweden. Nog opmerkelijk is het feit dat er een ballon van een deelnemer werd gevonden om amper 100 meter van de startlijn. Op zich niks speciaals, ware het niet dat dat exemplaar tegen de wind in is weggevlogenen later teruggevonden op den toog bij de Polle. Het bleek uiteindelijk om een kaartje van een beruchte veteraan te gaan met de initialen MV. Marc Vets of Maurice Verbruggen ? Afijn ik ga geen namen noemen.

De meest ongelukkige exemplaren troffen we 's maandags aan in de bomen achter het chiroplein. Om die kaartjes te bemachtigen hebben de opkuisers van dienst er niet beter op gevonden dan de ballonnen stuk te gooien met een speer. Lukte aardig tot ook de speer vaststak in de kruin van de boom.

Kortom, zowel de organisatie, medewerkers (en dat zijn er heel wat), extra activiteiten, anekdotes zorgden ervoor dat deze 40^e editie er eentje was die we ons nog lang gaan kunnen herinneren.

Dikke merci aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt en aan allen die erbij waren.

Guy

Verslag Dropping zaterdag 27 oktober 2012

Zaterdagmiddag 12 uur. Een menigte die zich verzameld op het dorp. Wat is er nu toch weer aan de hand! Tuurlijk, de Vevoc vertrekt weer op onbekende bestemming... Busje zit vol en hupsakee, we zijn weg!

De bus brengt ons precies naar een streek waar ik nog niet geweest ben, maar toch al jaren over bezig was, daar zou ik nu toch graag eens wat gaan wandelen...

Ons groepje (Liesbeth, Ann, Ann, Kathleen, Nelle, Leen & Els) werden ergens gedropt op een grote baan. Het moment dat we onze papieren openlegden waren er al direct behulpzame mensen (ze wouden ons zelfs brengen..., dat vonden we niet echt een goed plan).

Onze route dan toch maar zelf uitgestippeld en weg waren wel! Het werd een zeer bewogen tocht, doorheen velden, modder, slijk, privé domein (met een achtervolging van de "kasteelheer" als gevolg, we kregen de zotste verwijten naar ons hoofd gesmeten, ach ja dan zie je maar waar het geld en het verstand zit ☺). We trokken er ons niets van aan en zetten onze tocht verder, die ons bracht in uitgestrekte velden en helaas de daarbijhorende "geen cafés in de buurt te zien". We hadden toch zo'n dorst, uiteindelijk toch een plaatselijke "winkel" gevonden waar we onze dorst konden lessen en we wouden toch zo graag die warme chocomelk, pfff.

De uren gleden voorbij en de hemel werd steeds donkerder rondom ons, we kregen steeds meer zin in die warme chocomelk, we werden moe en in het volgende dorpje (we zaten een beetje in zak en as, met onze papieren in de hand, uitrustend op het dorpsplein), kwamen er weer enkele behulpzame mensen ons tegemoet. Ze vonden het veel te gevaarlijk om de tocht nog verder te zetten (we moesten namelijk nog door een groot bos wandelen dat er behoorlijk onbewandelbaar bij lag). Ze besloten om ons dichterbij te brengen bij onze bestemming- wij vonden dat helemaal niet erg op dat moment ☺ - dat bespaarde ons toch een noodtelefoontje.

De bestemming kwam dichterbij en eindelijk konden we ergens zitten waar het lekker warm was en toch onze choco konden drinken...

De uiteindelijk eindbestemming bleek een brouwerij te zijn waar we onze maagjes nog rond gegeten hebben en nadien nog van de lokale biertjes konden proeven. Sommige hebben dat zeer letterlijk genomen en hebben op de terugweg naar huis zéér goed geslapen op de bus!

Het was wederom een geslaagde dropping!

Nogmaals nen dikke merci aan Kurt, Hans, Renild, Dany en Joost voor weeral een mooie trip in ons Vlaamsche Land.

Kelly

TEERFEEST 2013

Op een besneeuwde zaterdag in januari ontwaakte het gezin Couverts uit hun winterslaap. Het gezinnetje bestaat uit vier leden: Florent Fourchette, Francine Cuillère, hun zoon Arnaud Couteau en hun geadopteerd zontje Kofi Cuillère.

Zij werden uitgesteld op een tafel, klaar voor hun jaarlijkse taak. Deze houdt in dat zij één van de vele Vevocmonden met eten bedienen. Florent en Arnaud mochten hun 'tanden' zetten in een heerlijk koninginnenhapje en een zacht stukje lam. Francine verwarmde zich tussendoor aan een bad in preisoep en Kofi mocht zich opmaken voor het pronkgebak.

Tussen hun taken door konden zij meemaken dat enkele mensen in de bloemetjes werden gezet zoals de jubilarissen en de afscheid nemende bestuursleden. Zij lachten samen met de leden hun 'tanden' bloot tijdens het gebrachte jaaroverzicht door Nick.

Na het werk konden zij genieten van een heerlijk warm bad terwijl zij op de achtergrond de muziek, het gelach en het klinken van de glazen nog konden meevolgen. Waarna ze opgeborgen werden voor hun dienst van volgend jaar.

Hopelijk kunnen zij u dan ook terug van dienst zijn op ons ledenfeest. .

Getekend



Dauwtrip Zondag 17 maart 2013

Sinds mensenheugenis organiseren we de dauwtrip of schemertocht. Dat is een wandeltocht die naargelang het tijdstip van de dag (dauwtrip='s morgens/schemertocht='s avonds)vertrekt vanuit Leest en terug toekomt in Leest zonder enig vervoermiddel te moeten gebruiken...anders was het de dropping.

Op een dropping weet men soms niet meer waar men zit en onze gids, den Ted, kan dat ook soms voorhebben, maar dat siert hem. Dit vormt dan ook de enigste overeenkomst met de busdropping in oktober.

Dit jaar op zondag 17 maart organiseren we een dauwtrip. Voor de "cleveren" onder u en zij die nog mee zijn is dat 's morgens!

Je moet goed gek zijn om stipt om **06u30 op de chiropleinen** te vertrekken. Maar door zo'n weirdo's laat den Ted zich graag omringen. Het zijn die "lunatics" die hun ook goed voelen bij hem en vice versa.

Wie dus zo vroeg uit de veren kan om in flarden mist te verdwalen tot het zonlicht verschijnt en de modder, door enige onoplettendheid, tot aan zijn knieën kleeft, kan best zo vlug mogelijk inschrijven bij een bestuurslid.

Voor **€ 5** (wij doen niet mee met de prijsstijgingen) wordt na de tocht(als u het einde haalt) de innerlijke mens verstevigd. Onderweg wordt uw gemoed nog eens opgekrikt door een "kort" maar verdacht veel naar jenever-stinkende tussenstop.

Om een eerste schifting onder de deelnemers te maken, moet u de volgende test afleggen:

1. Als u de tekst van een boek bekijkt, danu.
2. Als we een schuimende pint bier ten teken van "gezondheid" ten hemel oprichten danwe het glas.
3. Als twee dansgroepen elkaar uitdagen dan heb je een
4. In het hoovaardig.....wonen ook mensen.

Vindt u de antwoorden dan bent u goed op weg om een dappere dauwtripper te worden.

Breng uw geestesgenoten mee, voorzie u van aangepast schoeisel en kledij en behoedt u voor het onverwachte en mysterieuze...

Het is zoals Nick Publie(k) het al verkondigde...Er is een complot binnen de Vevoc en den Ted maakt er ook deel van uit. De vorige keer liet hij ons kloosters zien die er niet meer waren en nu vindt hij misschien de weg terug die u verloren heeft? Laten we het lot ondergaan en hem massaal steunen in zijn zoektocht naar zijn heilige graal. Anders colloqueren ze hem toch!

Nog een goed jubileumjaar!

T. HARD (in't dialect)

WEEKEND

Omdat 2013 terug een jubileumjaar wordt voor VEVOG, organiseren we terug een weekend.

We hebben terug de residentie Duin en Zee vastgelegd in Oostende www.jeugdverblijfcentrumduinenzee.be. Het weekend zal doorgaan tijdens het laatste weekend van de paasvakantie, dus op 12, 13 en 14 april 2013.

We worden op vrijdagavond verwacht en dienen de weekendplaats te verlaten op zondag om 14 uur. Voor het verblijf is volpension voorzien waardoor er niemand achter de kookpotten of voor de afwasbak dient te staan.

Dit alles voor een democratische prijs van 110 EUR per volwassene, 80 EUR per kind tussen 12 en 18 jaar en 70 voor kinderen onder de 12. Om in te schrijven, gelieve te storten op rekeningnummer 733-2210002-81. Je inschrijving is pas voltooid van zodra je hebt overgeschreven.

Je kan je trouwens ook je interesse laten weten via de knop 'Inschrijven'. Hopelijk kan je erbij zijn.

POSSE

Zin om een handje toe te steken op de PosseFuif om de chiroleiding wat te ondersteunen... laat maar iets weten aan katrien@vevoc.be, zij stelt de werkljst voor VEVOG op.

KALENDER en BESTUUR 2013

Dauwtrip
zondag 17 maart

Posse
31 maart en 1 april

Weekend naar Zee
12/13/14 april

Fietstocht
zondag 30 juni

Chirozondag
zondag 4 augustus

Vissen in Humbeek
zondag 18 augustus

Beach + jubileumweekend
zaterdag 14 september

Cross
12 - 13 oktober

Dropping
zaterdag 26 oktober

Kerstmarkt
zaterdag 14 december

Leestse Zaalcup
zondag 29 december

Ledenfeest 2014
zaterdag 25 januari 2014

Jurgen Verschueren
VOORZITTER
0498/90 47 45
jurgen@vevoc.be

Guy Cauwenberghs
KASBEWAARDER
0485/75 09 17
guy@vevoc.be

Kathleen Lamberts
SECRETARIAAT
0486/68 90 54
kathleen@vevoc.be

Willem Van Linden
WEBMASTER
0475/52 81 55
willem@vevoc.be

Gert Huysmans
0494/73 57 86
gert@vevoc.be

Kelly Goossens
0479/74 62 97
kelly@vevoc.be

Matthias De Prins
0474/32 33 57
matthias@vevoc.be

Katrien Walraevens
0494/14 73 94
katrien@vevoc.be

Leen Slachmuylders
0474/07 81 04
leen@vevoc.be

algemeen bestuur
info@vevoc.be

Wil je nog lid blijven en ben je je lidgeld vergeten te betalen, geen paniek je krijgt nog de kans om dit nu te doen 10 euro individueel, 13 euro per gezin/koppel op rekeningnummer: 733-2210002-81.